

NHỮNG SỰ KIỆN LỊCH SỬ VIỆT NAM

(TỪ 1945-2010)

THÁNG 1



NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN

MINH AN - BÌNH AN
(Biên soạn)

**NHỮNG SỰ KIỆN
LỊCH SỬ VIỆT NAM
(Từ 1945 - 2010)**

THÁNG 1



NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN

Lời giới thiệu

*D*ã 65 trôi qua, kể từ thời khắc lịch sử ngày 2 tháng 9 năm 1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khẳng định từ đây chính quyền về tay nhân dân, từ đây nhân dân ta là người chủ đất nước và tuyên bố với thế giới sự ra đời của Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. 65 năm qua, lịch sử của đất nước ta đã khắc ghi vào thế kỷ XX biết bao chiến công huy hoàng, với những mốc son chói lọi trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân...

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu về lịch sử Việt Nam trong thời kì từ năm 1945 đến năm 2010 nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Nhà xuất bản Thanh Niên trân trọng giới thiệu bộ sách “**Những sự kiện lịch sử Việt Nam từ 1945 - 2010**” với 12 tập sách, được chia theo 12 tháng. Nội dung cuốn sách là những mốc sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, đối ngoại, giáo dục, du lịch, thể thao... Những mốc sự kiện lịch sử được trình bày rõ ràng sẽ giúp bạn đọc thuận lợi hơn trong việc tiếp thu được một cách hệ thống những diễn biến của lịch sử Việt Nam suốt giai đoạn cách mạng đầy hào hùng và giai đoạn xây dựng, kiến thiết, đổi mới đất nước.

Cuốn sách này được biên soạn dựa trên những tài liệu và các trang web chính thống như: “Lịch sử Việt Nam - Nhà xuất bản Khoa học xã hội - HN; 2007”, <http://dangcongsan.vn>; <http://www.chinhphu.vn>; www.lichsuvietnam; <http://baotanglichsu.vn>...

Chúng tôi hi vọng sẽ nhận được những ý kiến đóng góp xây dựng để những lần tái bản sau bộ sách sẽ hoàn thiện hơn.

Trân trọng cảm ơn và giới thiệu cùng bạn đọc.

NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN



NĂM 1946



Ngày 1-1-1946:

Chính phủ lâm thời tự cải tổ thành Chính phủ liên hiệp lâm thời gồm 18 thành viên, do Hồ Chí Minh giữ chức Chủ tịch, mở rộng thêm một số thành viên của Việt Quốc, Việt Cách.

Ngày 6-1-1946:

Tổng tuyển cử trong cả nước bầu đại biểu Quốc hội khoá I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Nhân dân Việt Nam từ miền Bắc đến miền Nam, từ thành thị đến nông thôn, từ miền xuôi đến miền ngược, các tầng lớp nhân dân từ 18 tuổi trở lên đã nô nức đi bầu cử. Tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 89%, nhiều nơi đạt 100%. Những đại biểu do Mặt trận Việt Minh giới thiệu được sự tín nhiệm tuyệt đối của nhân dân,

cả nước đã bầu ra 333 đại biểu vào Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ở Hà Nội, cuộc tổng tuyển cử đã thành công rực rỡ. Hướng ứng lời kêu gọi: "Tất cả cử tri hãy đến thùng phiếu", công dân Thủ đô đã biến ngày bầu cử thành ngày biểu dương lực lượng đoàn kết toàn dân, biểu dương ý chí làm chủ vận mệnh của dân tộc. Số phiếu bầu tập trung cho danh sách ứng cử viên của Mặt trận Việt Minh. Ra ứng cử ở Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trúng số phiếu cao nhất: 98,4%. Hà Nội có 6 đại biểu: Hồ Chí Minh, Hoàng Văn Đức, Vũ Đình Hoè, Trần Duy Hưng, Nguyễn Văn Luyện và Nguyễn Thị Thục Viên.

Ngày 9-1-1946:

Quốc hội khóa I, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã chính thức thông qua bản Dự thảo Hiến pháp đầu tiên của nước ta. Ý nghĩa to lớn của bản Hiến pháp này, được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định trong bài phát biểu bế mạc kỳ họp Quốc hội thông qua nó: Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới biết dân tộc Việt Nam đã độc lập, Hiến pháp đó tuyên bố với thế giới biết dân tộc Việt Nam đã có đủ mọi quyền tự do. Những luận điểm cơ bản đó đã thể hiện vai trò to lớn của pháp luật trong việc ghi nhận vị thế làm chủ đất nước của nhân dân, xác lập nguyên tắc của pháp luật hiện đại - nguyên tắc chủ quyền của nhân dân và tiếp tục được thể hiện trong các Hiến pháp Việt Nam sau này.

Ngày 9-1-1946:

Quân Pháp chiếm đóng Long Xuyên và Sa Đéc.

Ngày 10-1-1946:

Diễn ra phiên họp đầu tiên của Ủy ban nghiên cứu kế hoạch kiến thiết. Tại phiên họp, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Chúng ta tranh đấu được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét thì độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết giá trị của tự do, của độc lập khi mà dân ăn no, mặc đủ... Tôi mong rằng các ngài hãy đem hết tài năng và tri thức giúp Chính phủ về mặt kiến thiết để đạt cho được mục đích làm cho dân có ăn, có mặc, có chỗ ở và học hành".

Ngày 11-1-1946:

Bác Hồ đi thăm tỉnh Nam Định. 7 giờ sáng, đong đáo nhân dân đã tề tựu trước Ủy ban Hành chính thành phố nghe vị Chủ tịch nước nói chuyện với đồng bào về những nhiệm vụ kháng chiến, cứu đói.

Ngày 12-1-1946:

Mít tinh chào mừng các đại biểu Quốc hội khóa I của Hà Nội.

Phát biểu cảm ơn khi trúng cử Quốc hội khóa I,

trước cuộc mít tinh của hơn 5 vạn đồng bào Hà Nội tổ chức tại Việt Nam học xá, Chủ tịch Hồ Chí Minh hứa: “Trước sự nguy hiểm, khó khăn của nước nhà, chúng tôi đi trước. Với việc giữ vững nền độc lập, chúng tôi xin đi trước”.

Ngày 14-1-1946:

Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 4 về việc cử người vào Ủy ban nghiên cứu kế hoạch và kiến thiết, một cơ quan tư vấn được thành lập từ cuối năm 1945. Trong danh sách bổ sung có nhiều nhà trí thức lớn như Đào Duy Anh, Đặng Văn Hướng, Nguyễn Cao Luyện, Bùi Công Trừng, Nghiêm Xuân Yêm, Trần Đăng Khoa, Hoàng Văn Đức...

Ngày 15-1-1946:

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh: Về việc bổ khuyết Sắc lệnh ngày 13 tháng 9 năm 1945 thiết lập Toà án quân sự.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh: Quốc hữu hóa tuyến đường sắt Hải Phòng – Lào Cai, giành quyền làm chủ về tay nhân dân. Bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp, tuyến đường sắt Hà Nội – Lào Cai bị tê liệt và gần như bị phá huỷ hoàn toàn. Sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954, hoà bình được lập lại ở miền Bắc.